



Stenlillespejderne Laurentius



Navnet Laurentius er tilknyttet Stenlille ved, at byens kirke er indviet til helgenen Sct. Laurentius, der i år 258 e. k. led martyrdøden ved at blive ristet ihjel under kristenforfølgelserne i Rom. En hellig kilde, der engang flød ved Saltofte tæt syd for Stenlille, bar ligeledes Sct. Laurentius' navn.



Stenlilles byvåben består af Laurentius' rist, foruden 3 hvidkløverblade, der symboliserer spor af de første agerdykere, som bosatte sig i Åmosen, hvoraf en del ligger i Stenlille Kommune.

Laurentius var en af de mest populære helgener middelalderen igennem. Hvorfor netop Laurentius skiller sig ud er svært at svare på, men legenden om ham fortæller: Pave Sixtus d. II mødte 2 unge mænd, Laurentius og Vincent, på en rejse i Spanien og tog dem med til Rom. Her blev Laurentius så kassimester for den kristne menighed. Da Sixtus blev fængslet i forbindelse med kristenforfølgelserne bad han Laurentius om at forvalte kirkens skatte, hvorpå Laurentius fordelte skatten blandt de fattige! Da kejseren får nys om en skat, bliver Laurentius stillet i forhør, hvor han lover at bringe skatten til kejseren. Da han 3 dage senere kommer med de fattige svarer han kejseren: "Dette er kirkens rigdom, de evige skatte, som aldrig mindskes, men forøges hver dag". For dette måtte Laurentius lide martyrdøden.

Han skulle have haft en meget afklaret holdning til situationen, idet han fik sagt til bødlen under selve ristningen: "Vend mig om, stegen har fået nok på denne side". Men sådan er det vist med legender, de bliver bedre med årene. I billedkunsten er symbolet for Sct. Laurentius den rist, som han blev stegt på.

Den 10. august er Sankt Laurentius dag og hvert år ved denne tid ser man mange stjerneskyer på himlen. Disse meteorer kaldes "Sankt Laurentius tårer".

Der er mange der bærer hans navn dvs. som er opkaldt efter ham uden at vide det, for navne som Laurids, Lars og Lorens stammer fra Laurentius.

Laurentius er skytsengel for søfarende.

Sjovt nok har "Den lille Spejderbog", udgivet af DDS i 1945, denne illustration med, i forbindelse med vandringer og Danmarks kirker:



Kalkmaleri fra Draaby Kirke ved Issefjord: St. Laurentius's Martyrdød.